

€ 91,-

Weet u van je allemaal met € 91,- kunt doen? Best wel veel. Ik durf in te schatten dat er mensen zijn die van € 91,- per week rond moeten komen. De jaarcontributie voor een pupil bij een willekeurige voetbalclub kost zoveel. Lekker een jaar lang voetballen met je vriendjes. Je betaalt het voor een heerlijke gezichtsbehandeling bij 'Bergen Cosmetics'. Of voor twee keer een uur zalig te worden gemasseerd. Zes doosjes van mijn lievelingssigaren: Matelief van Olifant. Ik denk zelfs dat ik een kar vol met boodschappen kan scoren voor € 91,- bij zowel Appie als Deen. Dan zou ik daarvan best zes mensen de hele week te eten kunnen geven. Twee kuub gedroogd hardhout, wordt het ook nog bij je thuis bezorgd. Ik zou gezellig met mijn vrouw het driegangenu menu kunnen nemen bij 'Onder de Linden'. Kan er vast nog een glaasje wijn bij ook. Op 'Bourgondisch Bergen' was het bedrag goed geweest voor bijna 40 munten. Wat had ik me daarvoor lekker kunnen laten vollopen en bij alle deelnemers iets van hun kaart kunnen bestellen. Ik weet zeker dat je, met een beetje mazzel, een vliegticket kan boeken naar Barcelona, retour! Heerlijke stad. Lekker genieten van het Spaanse leven en de zon. Twee nieuwe overhemden in de uitverkoop bij 'De Pee'. Op de markt koop ik bij alle stalletjes wat mijn ogen zien, voor € 91,-. Ik had een uurtje kunnen gaan 'knolhobbelen' bij 'Duinmanege Van Poelenburgh'. En daarna in de foyer mijzelf kunnen trakteren op een heerlijke pannenkoek met stroop. Negen jaarkaarten voor PWN-gebied. Nooit meer schichtig op mijn fietsje door de duinen om bij elke vermoedelijk groene jas de bosjes in te moeten vluchten. Drie proeflessen bij 'Il Primo', of eindelijk de broodnodige golflesjes van Mark Vermeulen. Ik had de Rolstoelbus nog een extra donatie kunnen geven. Of met de trein naar Maastricht heen en weer. Ik had twee maanden lang elke dag met de Lotto mee kunnen spelen. Zestig keer kans gehad om miljonair te worden. Ik had triomfantelijk op de tribune van Berdos kunnen zitten om vervolgens de lady speaker te horen zeggen dat de wedstrijdbal van deze en volgende week beschikbaar was gesteld door Maarten Schiphorst. Helaas, het is er allemaal niet van gekomen. Weet u wat ik wel heb gedaan voor € 91,-: 'Mijn voertuig zes minuten geparkeerd op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder parkeervergunning'. Ergens halverwege de Dokter van Peltlaan. Niet de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Nee, de Dokter van Peltlaan! Waar hebben we het over. 91 zuur verdiende eurietjes, zomaar weg. Wat een niks. € 91,- 'down the drain...'