

Dikke pret

Wat is het leuk geworden, dat nieuwe pretpark bij Schoorlham. En gewoon gratis! Waar heb je dat nog tegenwoordig. Er is een roetsjheuvel, labyrint, achtbaan, knuffeltunneltje, skateparcours en als je dorst hebt, kun je wat drinken in het 'Hof van Holland'. Lekker rustig, want dat gedeelte van het park is helemaal autovrij gemaakt. Het heeft wel even geduurd voor het klaar was, maar dan heb je ook wat. Het is heel ingenieus gemaakt. Je komt gewoon via de N9 aanrijden en voor je het weet, zit je midden in het pretpark. Je kunt allerlei kanten op en mag van elke attractie gebruik maken. Verstandig is dat ze het gedeelte voor de fietsers apart hebben gehouden. Want als je met je fiets door 'Het Knuffeltunneltje' rijdt, wil je niet plotseling een auto tegenkomen. Knuffeltunneltje? Ja, dat is lachen. Als je beneden in het tunneltje bent, dan zie je een muur en daar staan allemaal woordjes op. Het zijn fietsonderdelen. Je gaat dan tegen de muur staan en knuffelt alle woordjes die je kunt lezen: remschijf, naaf, fietsbel, wiel, band, stang. Enig. Daar word je heel slim van, zeggen ze. Ik heb het al een paar keer gedaan, maar ik merk wel dat het even duurt voordat 't effect heeft. Ik heb trouwens ook ontdekt dat als je niet goed oplet, je rondjes kunt blijven rijden in het park. Echt dikke pret! Dan ga je over 'Het Water van Willem I'. Dat is een waterhindernisbaan met een oude brug. Heel spannend. Keer dan weer om en je rijdt zo het 'Labyrint van Asfalt' in. Dat is nog niet helemaal klaar. Maar let op, want als je daar te snel afslaat, kom je in 'Spookstad' terecht. Dat is eng. Zo'n stille weg met van die verlaten huizen er langs. Aan het einde is het heel spooky. Daar ligt een oude rotonde. Die was vroeger al zinloos en nu helemaal nutteloos. Als je daar trouwens te hard rijdt, maken ze met een oude flitspaal een foto van je. Zie je vaak in pretparken, maar deze krijg je dan een paar weken later keurig thuisgestuurd met een acceptgiro, als aandenken. 't Zit goed in elkaar daar in Schoorlham. Toch moet je wel oppassen, want als je last hebt van wagenziekte, dan moet je er niet in gaan. Met al die bochten in het parcours kun je snel misselijk worden. Ik denk dat de ontwerper van het park vroeger verslaafd is geweest aan Spirograaf. Weet u nog? Dat is een tekenspel met van die plastic vormpjes waar je mooie figuren mee kunt maken met wel duizend bochten. Dus als je het park niet in wilt, dan moet je gewoon rechtdoor rijden en geen afslag nemen. Dan kom je vanzelf in Den Helder terecht. Maar of dat nou zo'n pretje is....