

## Lustpil

Ons dorp, waar men het toch al niet zo nauw neemt met de huwelijkse trouw, heeft er een levensgevaarlijke nieuwe partydrug bij: de lustpil. Na lang kokkerellen heeft een meneer uit Almere een lustopwekkende pil ontwikkeld voor vrouwen. Dus heren, als je al een tijdje het gevoel hebt dat je naast een ijskast in bed ligt, gewoon straks even een lustpilletje door de Brinta, en hoppa maar. Moet je natuurlijk wel thuis blijven, want anders springt je vrouw met de eerste de beste voorbijganger of postbode het bed in. Heb je er nog niks aan. Ben toch zo benieuwd wat die kerel uit Almere daar allemaal in heeft gedonderd. Het moet een interessante mengelmoes zijn van allerlei zaken waar vrouwen opgewonden van raken. Een beetje George Clooney, snufje Zalando, wat snippertjes Douglas cadeaubonnen, paar slokjes witte wijn, een enkel oestertje, scheutje Chippendales en dat alles afgeblust met '50 Tinten Grijs'. Dat moet het zo'n beetje zijn. We moeten trouwens nog maar afwachten of het wel zo'n wonderpil is, want als ik het goed heb gelezen, heeft de lustpil een vervelende bijwerking. Je kunt er hoofdpijn van krijgen. Tja, en dat is nou net wat we niet willen. Want dat is van 'pissebed in kakkebed'. Toch, heren? En weet u waar ik dan ook meteen aan moet denken: onze apotheker. Heb toch zo'n medelijden met die sympathieke pillendraaier aan de Nassaulaan. Die arme man moet toch inmiddels helemaal gek worden van z'n beroepsgeheim. Moest hij al die tijd al zijn mondje houden over de talloze Bergense mannen die elke week een stripje Viagra komen halen. Komt daar nu nog eens een hele grote groep dames bij die, overigens alleen op doktersrecept, kratten met lustpillen komen halen. Ga dat allemaal maar eens voor je houden. Die informatie wil iedereen weten. Zeker in ons kletsgrage Bergen. Want als we lekker over de problemen van een ander kunnen praten, dan staan we meteen vooraan. Ik kom wel weer eens een dagje lekker in de wachtkamer zitten. Eens kijken wie er allemaal geheimzinnig naar binnen schuiven. En nu maar hopen dat hij de lustpillen niet per ongeluk verwisselt met een bestelling voor een van de Bergense seniorenresidenties. Staan we straks elke week wel een keertje op het Molenweidjtje met een kopje koffie en plakje kleffe cake in ons hand. Maar mannen, wat is er nou eigenlijk met jullie aan de hand? Zijn jullie het dan helemaal verleerd om de dames te bekoren en te verwennen. Hebben jullie meisjes een pil nodig om op temperatuur te komen? Waar zijn de tijden gebleven dat jullie liefvallige vrouwtjes na zeven orgasmes nog zeiden: 'Bedankt Maarten...!'