

Peeshazen

Wat worden we verwend met dat lekkere weer. 't Is niet normaal zo warm als het is. April telde al een paar zomerse dagen en Pasen was helemaal top. Omdat onze kinderen inmiddels grote mannen zijn, heb ik laatst mijn Paashaaspak verkocht op Marktplaats. Emotioneel momentje hoor, want je sluit toch een bepaalde periode af. Maar aan alles komt een einde. Niet meer hippend door de tuin met een mandje eieren op mijn rug en joelende kinderen achter mij aan. Volop tijd om dus wat leuks te gaan doen. De keus was op 1^e Paasdag snel gemaakt: lekker naar het strand. Om de drukte te ontvluchten, gaan mijn vrouw en ik graag naar De Kerf in Schoorl. Rust en mooie natuur. Ofwel: de perfecte strandbelevens. Ik weet niet of u daar ook wel eens komt, maar het is een pleisterplaats voor mensen die houden van de 'vrije natuur'. Er wordt volop naakt gerecreëerd en 't is zelfs wat onwennig als je daar met je zwembroekje aan ligt. Ik heb voldoende redenen om mijn kleren aan te houden, dus trek ik me van al die vragende blikken maar even niets aan. Nou heeft mijn moeder mij altijd verteld dat naturisme en seks niets met elkaar te maken hebben. Als ik mijn ogen in De Kerf goed de kost geef, twijfel ik geen moment aan haar woorden. Want als je meteen al ziet wat voor vlees je in de kuip hebt, dan ga je in veel gevallen spontaan in hongerstaking. Toch heb ik onlangs ontdekt dat de scheidslijn in De Kerf soms wel erg dun is. Als je daar ter plekke de boel eens goed gaat observeren, dan ontdek je dat zich daar in de duinen een bijzonder schouwspel afspeelt. Tussen het helmgras zitten namelijk allemaal mannetjes in Adamskostuum. Zo af en toe kijken ze in het rond of er nog andere mannetjes zijn. Dan gaan ze staan en proberen met alles wat ze hebben de aandacht te trekken. Speciaal op 1^e Paasdag waren er extra veel mannetjes te bespeuren in de duinen bij De Kerf. Sommigen hipten van duinpannetje naar duinpannetje. Ik wist het zeker: dat waren Peeshazen. Die hadden eitjes verstopt en door vrolijk met hun staartje te zwaaien, nodigden ze alle mannetjes uit om goed te gaan zoeken. Het werd een 'Vrolijk Peesfeest' daar in de Schoorlse duinen en er was zo te zien genoeg voor iedereen. Ik vertelde mijn verhaal laatst op een feestje en een van de aanwezigen wist mij te vertellen dat er zelfs een aparte website is waar je van alles te weten kunt komen over deze activiteiten in onze duinenrij. „Het komende Pinksterweekend wordt het er ook weer een gezellige boel”, wist hij te melden. „Google maar eens 'Prettig Piksteren in De Kerf' ” lachte hij. Ik geloof het allemaal wel. Ik laat De Kerf maar even links liggen. Ik denk dat ik dit jaar maar weer eens naar de Meidenmarkt ga ...