

Twee potten

Misschien wist u het niet, maar ik treed af en toe op als Chippendale. Dat zijn van die aantrekkelijke en gespierde mannen die voor damespubliek uit de kleren gaan. Enfin, dat snapt u wel. Dat doe ik bij voorkeur buiten Bergen, om rare praatjes te voorkomen. Maar nu kreeg ik zo'n spannende aanvraag, dat ik toch ben gezwicht: of ik mijn kunsten wilde vertonen voor 'twee potten' in Restaurant Fabels. Zelf zou ik liefhebsters van de vrouwenliefde nooit zo noemen. En als ze elkaar het 'jawoord' willen geven, vind ik het allemaal prima. Maar de uitnodiging intrigeerde mij. Dus: aannemen die klus!

Vorige week maandagavond was het zover. Bomvol met vrouwen zat Fabels. Wel 140 vriendinnen van het bruidspaar. En ze hadden er behoorlijk zin in. Zingen, joelen en dansen op de tafels. Er was er zelfs een bij die haar blouse uittrok. Een gekkenhuis. Eerst kwam er een zanger. Ene Droef Rolbank, of zoiets. Het viel me op dat de dames, die toch allemaal voor de potten kwamen, erg enthousiast op deze meneer reageerden. Ook zag ik dat de 280 ogen bijna permanent gericht waren op de bekende en niet onaantrekkelijke Mosselman en fotograaf Rick. Moet kunnen, dacht ik nog. Na mijn stripact was het natuurlijk helemaal pan in de tent. Het was maar goed dat er buiten op het terras enkele 'bewakers' stonden. Anders was het helemaal uit de hand gelopen. Ik wilde ondertussen wel eens weten wie nu eigenlijk het damesbruidspaar was. Dat kon ik in de chaos maar moeilijk ontdekken. Dus vroeg ik quasinonchalant aan de eigenaar: 'hé André, waar zij nu eigenlijk die potten?' Wat er toen gebeurde, kan alleen in Bergen. André nam me mee naar achteren waar de toiletten zijn. 'Kijk Maarten, hier zijn de twee nieuwe potten. Speciaal voor de dames. Eén damestoilet was veel te weinig en daarom hebben we het sanitair flink uitgebreid. Vandaag is de officiële opening.' Ik stond perplex. Ik zag een automatisch desinfecterende bril, een waterstraaltje uit de pot voor de broodnodige reiniging en tot slot nog een kalmerend en drogend briesje. Zeg maar: wassen, föhnen en watergolven! De toiletbezoeken zullen er bij Fabels zeker niet korter op worden. Toen ik alles weer een beetje op een rijtje had, stamelde ik: 'Eh, André erg mooi man, maar heb je ook al enig idee hoe je het herentoilet gaat opleuken...?'